

Commilitones!

Inmiddels is de ouverture van het VUB-jaar achter de rug. Op ieders klak prijkt een nieuwe ster en de verse lading schachten wordt klaargestoomd voor de, volgens velen, mooiste tijd van hun leven. Nu zowel de stromende tapkraan, als het aansluitende katerzweet weer terug is van nooit helemaal weg geweest, wordt het tijd om een glimp op te vangen van wat dit semester ons nog brengt.

De meest aandachtige rolders onder jullie zullen inmiddels **donderdag 7 december** vastgepind hebben op hun kalender. Die dag geven zij zich immers over aan de enige echte apotheose van het academiejaar: het **32^{ste} Vrijzinnig Zangfeest!**

Zoals elk jaar, kozen we ervoor om de inspiratielozen de hand te reiken door het voorstellen van een centraal thema.

Waar we twee jaar geleden onze dertigste verjaardag vierden, huldigen we dit jaar ULB-oudgediende Charles De Coster. 150 jaar geleden schreef hij zijn magnum opus over "De Legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke avonturen van Tijn Uilenspiegel en Lamme Goedzak". Het betreft een verzameling van de rebelse baldadigheden van een speelse snaak en zijn vraatzuchtige compagnon. Nu onze vrienden van de Oudstudentenbond deze oude *vrijzinnigaard* in de bloemetjes zetten, lijkt het Zangfeest ons de geknipte gelegenheid om hen daartoe bij te treden. Zij het op muzikale wijze!

De student(en)(ikoze) tijd kenmerkt zich door de verhalen, roddels, fratsen, stoten en kuren. Het ene al sterker dan het andere; het ene al gedenkwaardiger dan het andere; het ene al vadsiger dan het andere. Wanneer men uiteindelijk ver gevorderd is in het zogenaamde "serieuze leven", durft men weleens weemoedig terugblikken naar die losbandige tijd... Welke verhalen haal jij dan boven? En wie zullen de hoofdrolspelers zijn? Vertel ons jouw meest **vadsige fratsen!**

Stuur ons jouw beste student(en)(ikoze) verhaal. In liedvorm weliswaar.

Brussel

12 oktober 2017